

# MALUKU – AMSTERDAM



Wanneer u naar de Facebookpagina Maluku Amsterdam gaat, ziet u als eerste het strak vormgegeven logo. Even verder kijkend ontdekt u dat het een privé Facebookpagina is met medio maart ruim 960 leden. Tevens ziet u dat Maluku Amsterdam een groep is voor en door Molukkers in (en om) Amsterdam. De Molukse gemeenschap in de hoofdstad wordt steeds groter en om de saamhorigheid te vergroten en (nog meer) een eenheid te vormen, ook voor de 4e en 5e generatie, is deze pagina aangemaakt, door initiatiefneemster Annet Sabandar. Zij had binnen enkele uren vier vrouwen om zich heen verzameld om Maluku Amsterdam op te zetten. Het bestuur bestaat uit drie van deze vrouwen. Maluku Amsterdam is een platform waar gedeeld kan worden wat zich op lokaal niveau afspeelt. Waar herinneringen aan de Molukse gemeenschap in Amsterdam worden opgehaald, maar waar ook samen naar de toekomst voor deze gemeenschap gekeken wordt, door ideeën te delen om dichter bij elkaar te komen. Bent u ook nieuwsgierig geworden naar wat hen



Het bestuur van Maluku Amsterdam.  
(v.l.n.r. Martha Likumahua, Annet Sabandar en Lianne van der Bij)

PELITANIEUWS / 09

beweegt en wat hun drijfveren en doelen zijn? Pelita zocht de vrouwen op, nadat Anneke Ruff, Pelita-regiocoördinator Amsterdam-Haarlem reeds eerder met hen contact had gehad over samenwerking omtrent Gotong Royong Amsterdam.

Aan een grote tafel en op veilige afstand in een bedrijvenverzamelgebouw in Zaandam ontmoeten we het voltallige bestuur: voorzitter Annet Sabandar (1975), secretaris Lianne van der Bij (1978) en penningmeester Martha Likumahua (1981). De vrouwen zijn al jaren actief als ondernemer in ieder een andere sector. Via het ondernemerschap kennen zij elkaar. Het zijn drie vriendinnen die elkaar door dik en dun steunen in elkaars ondernemerschap en elkaar vertrouwen. Het was Annet Sabandar die begin 2020 de behoefte had om nieuwe mensen te ontmoeten. Ze wilde een community gaan vormen en vroeg Lianne, Martha, Sophie Manuputty en Abigail Koopmans om met haar te sparren hoe dit aan te pakken. De Molukse gemeenschap(en) elders in Nederland wonen vaak dicht bij elkaar, maar waar wonen die ruim 4.000 Molukkers van de 1e tot 5e generatie in Amsterdam en omstreken? Hun grootouders (1e generatie) geboren en getogen op verschillende Molukse eilanden zijn met hun kinderen (2e generatie) in 1951 naar Nederland gekomen. Alhier zijn Annet, Lianne en Martha (3e generatie) respectievelijk in Barneveld-Voorthuizen, Almelo en Assen geboren. Na hun jeugd in de provincie zijn zij later naar Amsterdam verhuisd ('import-Amsterdamers'), 'maar dan mis je wel het community-gevoel', aldus Annet. Daarbij vult Martha aan: 'dat we zelf aan het zoeken zijn naar onze identiteit, onze roots, en als we nu niets doen, gaat die kennis en overdracht verloren.'

## Vanuit gedeelde geschiedenis naar de toekomst kijken

Op 25 april vorig jaar was er weer de 'vlaggenactie' [RMS-vlaggen in de diverse wijken]. 'De politieke discussies zijn dan meteen weer heftig', zegt Martha: 'En er is zoveel meer, nu domineert altijd de politiek, maar Moluks zijn is ook cultuur, talenten, taal, klederdracht, verhalen en netwerken.'

Op 2 mei 2020 lanceerde Annet de Facebookpagina Maluku Amsterdam en binnen 2 weken waren er zo'n 730 mensen lid geworden van de community en zij wilden ook actief deelnemen in de groep. Er werd gepost, gereageerd en geliked. Om meer informatie te verzamelen over de

leden en hun behoeften zijn er verschillende polls uitgezet in de Facebookgroep. Hieruit is gebleken dat er veel leden in Amsterdam Nieuw-West wonen, op de voet gevolgd door Zuidoost. Ook is er veel animo voor activiteiten, van een barbecue in de zomer tot aan workshops koken, menari, lessen cultuur en geschiedenis voor kinderen en het opzetten van een hulpteam voor Molukse ouderen. Martha: 'We willen de jongeren informeren. Wat is je moedereiland. We komen uit Melanesië. Maar ook waarom zijn wij hier, of waarom zijn sommige ouderen nog boos. We willen de jongeren vertellen over de overtocht en met welke schepen, informeren over 450 jaar geschiedenis.' Annet: 'We vinden de graphic novel van Erno Pickee erg mooi, waarvan *Molo Uku*, het eerste deel in december 2020 verscheen. Het is een hit bij zeker de jongere generaties.'

'Door ons goede contact met het Moluks Historisch Museum, met directeur Henry Timisela, zijn we in nu in gesprek met St. Nusantara Amsterdam (groep van de 2e generatie die de jaren 70 en 80 goed kennen) en richten ons op de gedeelde geschiedenis. Hierin kunnen we elkaar ondersteunen en versterken.'

Binnen onze community helpen we elkaar met de business. En vult Martha aan: 'We slaan een brug met ondernemers en hun talenten in de Molukken. Zij zijn zeer goed georganiseerd. Er zijn groepen daar bezig met de vervuiling op de stranden (plastic is een ramp voor de visserij en toerisme). En de mensen daar kunnen ons het beste vertellen over de cultuur of waarom zij bepaalde kleding dragen, het helpt onze bewustwording. Het videobellen is hierbij een uitkomst.' Lianne: 'We vroegen ook aan de jongeren van Maluku Muda Amsterdam, onze jongerentak, tijdens een van onze sessies: 'Ben je ook een Molukker als je geen RMS-aanhanger bent?' Verrassend genoeg leidde dat tot hele goede gesprekken in de groep. We merken dat onze generatie en jonger op een andere manier communiceert. We willen het gesprek aangaan en kijken tegelijkertijd naar wat ons verbindt, naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen.'

## Samenwerking met Pelita

De community bestaat uit vele groepen; ouderen, ondernemers, jongeren van 18-35 jaar, 12-18 en 4 tot 12 jaar, ieder met een eigen coördinator. Sophie is de coördinator van de ouderen en heeft contact met



Vrijwilligers hebben 50 Paaspresentjes afgeleverd bij de ouderen en zieken.

Pelita voor wat betreft de Gotong Royong-projecten. Wij brengen vrijwilligers aan en samen met Pelita helpen we de ouderen die hulp behoeven. In ieder geval hebben we weer de Paasactie, waarbij de groep ouderen-vrijwilligers met een zakje paaseieren en een bakje met narcissen langs onze senioren gaat. Wij kennen Pelita allemaal van de Pelita Landelijke Molukse Ouderdag in Barneveld, daar werden we getraakteerd op verhalen en theater. Nu, dit jaar dat de Molukkers zeventig jaar in Nederland zijn, hadden we een theatertour in de planning, maar corona gooide roet in het eten. Zoals het er nu naar uitziet zal Theatergroep *Kabaresi* begin volgend jaar langs diverse steden in Nederland gaan. Blijf ons vooral volgen op onze Facebookpagina! Online meetings voor senioren (*Molukkers in beweging*, de ochtendgymnastiek) maar ook voor ondernemers en de jeugd, het gaat gewoon door. Maluku Amsterdam... 'Het is een heel bedrijf!'